

Major a.D. Schmedding



*Major a.D. Schmedding med hvidt fuldskæg (nr. 7) sammen med folk fra Pionierstaben
(Foto - Johannes Bruchhof)*

Major a.D. Schmedding

I 2012 dukkede en dagbog op med et væld af bilag i to ringbind, skrevet af en løjtnant Isphording. Den mindste del af dagbogen drejer sig om de få måneder, han befandt sig i Nordslesvig, men bidrager med luftfotos og kort med megen ny viden om sikringsstillingen.

Løjtnant Isphornings papirer tilhører i dag Johannes Bruchhof (Koblenz), der velvilligt har stillet dem til rådighed. I forsommeren 2014 besøgte han sikringsstillingen og ved den lejlighed fik vi alt materialet vedrørende Sikringsstilling Nord digitaliseret i høj opløsning. Vi bringer her en oversættelse løjtnantens beskrivelse af sin overordnede Major Schmedding.

Major ausser Dienst (dvs. pensioneret) Schmedding var født d. 16. november 1858, og trådte ud af hæren i 1907. Ved krigsudbruddet blev han knap 56 år gammel indkaldt igen og havde frem til august 1915 kommandoen over brohovedet Markolsheim i Elsass/Alsace. Den 6. september 1916 blev han indkaldt til tjeneste ved stillingsbyggeriet i Nordslesvig, og d. 19. november 1917 overtog han kommandoen over Pionier-staben i Toftlund og dermed det overordnede ansvar for udbygningen af Sikringsstilling Nord. Løjtnant Isphording giver følgende karakteristik af ham:

Major a.D. Schmedding, der på enhver der lærer ham nærmere at kende, gør indtryk af at være en særting og ungkarl, lægger vægt på: 1) god forplejning, 2) rigtigt gående ure, 3) blomster- og grønsagsavl, 4) osv.

Ad 1) Bliver der eksempelvis ved bordet rakt en skål med kød rundt, så underkaster han som bordældste grundigt de enkelte stykker for størrelse, fedtindhold, knogler mv., før han beslutter sig for det ene eller det andet stykke.

Ad 2) Efter spisningen, nogle gange også under måltidet, stiger han under gæsternes bifald og forlystede mumlen op på borde eller stole for at stille urerne og trække dem op.

Ad 3) I jernskabet i hans kontor har han plantet kartoffelkim, som han selv har skåret ud af kartofler. Deres vækst bliver flittigt befordret af kraftig gøden og vanden. I Centralhotellet drager han bevæbnet med en vandkande rundt i de udlejede rum for at vande planter i alle værelser.

Ad 4) Trods sin høje alder (han er allerede bedstefar) virker han ganske ung af sind. Han gør ihærdige forsøg på at knytte diplomatiske forbindelser til piger og yngre damer, i det han snart ved blinken og øjekast (f.eks. til koncerter) gør sig bemærket, snart beder de kvindelige væsner, der har vakt hans velvilje, til fotografering i skoven eller for at se på blomster! Enkelte går tilsyneladende ind på hans forslag, for derefter overalt at fortælle, hvordan han har opført sig. Soldaterne, der for længst er blevet opmærksomme på deres gamle kommandørs besynderlige opførelse, har gjort det til en fornøjelse tilfældigvis at møde ham på hans skovture. De fleste af folkene betragter for tiden den gamle herres opførelse fra den humoristiske side. Der er dog også damer, der overfor andre (militære- og civilpersoner) beklager sig meget over hans påtrængenhed.

Også hans optræden i tjenesten i omgangen med civile myndigheder og officerer er ind i mellem mindre egnet til at forøge hans anseelse og popularitet, og har allerede givet anledning til klager og ubehagelige optrin. (Landeråden for Tønder Kreds, Oberleutnant Zadow, Hptm. Plieg). Feldwebelleutn. Vick og mange andre.)